

## Wandeling De Laethof

9km – 2 uur – max. hoogte 123 – minimale hoogte 54

Deze wandeling laat u de nabije omgeving en bezienswaardigheden van De Laethof (anno 1721) en Mesch zien. Veel plezier!

U verlaat **De Laethof (1)** via de poort en gaat links af óf u verlaat de parkeerplaats van De Laethof en gaat rechtsaf. Volg de asfaltweg linksaf het bruggetje over de beek “de Voer” over. Deze beek komt vanuit de Belgische Voerstreek (what’s in a name) naar Mesch en stroomt verder naar de Maas in Eijsden. De totale lengte is niet meer dan 12km. Bovenaan deze beek is een forellenkwekerij gehuisvest, dus er is nog kans om een fraaie beekforel aan te treffen.

Op het kerkplein, bij café “t Piepke” naar links en aanschouw dan rechts onze **Pancratius-kerk (2)**. Deze kerk is een van de oudste stenen kerken in Nederland en is nog steeds als parochiekerk in gebruik. Het eenbeukige schip dateert deels uit de 9e eeuw en heeft een voor Nederland uniek visgraatmotief, een van oorsprong Romeins metselverband, in het onderste gedeelte van de noordelijke buitenmuur. Draai mee naar rechts om de kerk heen en ga meteen “achter de kerk” langs de pastorie rechts het kleine steegje in. Aanschouw de fraaie tuin van onze Pastoor die onderhouden wordt door vrijwilligers. Aan het einde van het steegje rechtsaf waarna u links het **monument te nagedachtenis van de bevrijding (3)** (12 september 1944) treft. De naam Leonard J. Hoffman verwijst naar de Amerikaanse soldaat die in Mesch zijn leven liet. Sinds 2022 staat er tevens een vector bij die onderdeel is van de “Liberation-route”, de route die onze bevrijders hebben gevolgd door Limburg tijdens de bevrijding. Naast dit monument komt een klein pad (onderste Bernauerweg) uit de heuvels, hier zijn de Amerikanen Mesch binnen getrokken. U loopt terug richting waar u vandaan kwam, niet terug de steeg in, maar rechtdoor richting de weilanden. Bij het bankje tussen de bomen, midden op de weg, passeert u aan de rechterhand de onverharde “**bovenste Bernauerweg (4)**”. O.a. via dit pad zijn de Amerikanen Mesch, en dus NL, binnen gekomen. Een felle strijd met de Duitsers was het gevolg. Zij lagen bovenaan de heuvel naast dit pad en schoten op alles wat bewoog. Uiteindelijk hebben de Duitsers De Laethof in brand gestoken als rookgordijn en de aftocht geblazen.

U volgt deze weg (de Grijs Graaf) meedraaiend naar links richting de huizen in Mesch, u loopt door het “bovendorp”. Blijf de weg volgen zodat u weer over het beekje “de Voer” gaat. Aan uw linkerhand, op de T-splitsing, ziet u de oude **Hoefsmederij (5)** op de hoek. De bok waarin bij de paarden in de jaren 1800 nog met nieuwe hoeven werden beslagen is er nog steeds. Volg deze weg naar rechts richting “Hoeve Op Den Dries” (anno 1765), lichtjes omhoog lopend. Dit is een fraai voorbeeld van een échte oude Limburgse boerenhoeve die nog steeds in gebruik is als boerenbedrijf. Rechts langs deze hoeve lopen (richting FKP431) en meteen daarna linksaf het onverharde pad bergop lopen. Volg dit pad omhoog en sla het eerste pad rechtsaf. Volg dit pad, de **Steenbergsweg (6)** linksaf omhoog tot aan het hek van de **wijngaard (7)**, (twee vierkante delen met spijlen). Hier worden de druiven verbouwd voor de “Stjeineberg wijnen” die onder meer in de Laethof geschonken worden. Draai u om en aanschouw waar **Kapelaan Odekerken (8)** met de fiets gevallen is in de serie “het Dagboek van een Herdershond”. Ziet u het aandenken op de paal links in de heg hangen? Geniet van het weidse uitzicht op ’s Gravenveren en Mesch. Loop hetzelfde pad nu terug naar beneden en ga ditmaal op de T rechtsaf. Na 160m. linksaf **Landgoed de Waardhoff (9)** in, neem het linker hek. Links aanhouden, naar beneden het pad volgen en door het draaihek rechts omhoog de trap volgen. Zie de vele kleurige vogelkooitjes die onderdak bieden aan vogels en insecten. Wederom door een draaihek en linksaf het pad langs het grasland volgen. Zie het fraaie uitzicht op Mesch, spot u de Laethof ook? Op de kruising in het grasland rechtsaf richting de witte torentjes. Maak u zelf wijzer met alle weetjes en leer de kinderen te houden van de natuur. Een paar meter terug en rechts houden richting houten scherm en torentje. Door het draaihek en rechtsaf omhoog lopen. Op het asfalt naar links en tegenover het huis in de bocht het onverharde pad rechtsaf nemen (zwarte-, licht- en donkerrode paaltje). U loopt midden door de **hoogstam (10)** fruitgaarden. U ziet u de mergelwinning in de Sint Pietersberg; zowel links de Belgische als rechts de Nederlandse cementfabrieken.

Bij het bankje rechtsaf, 30 m. het pad volgen en linksaf het “**Mescher Plukbos**” (11) in en links aanhouden. We volgen het pad bergop en op het open stuk gras/de 4-sprong rechts naar boven. Op de 3-sprong rechts aanhouden, het grote pad volgen. Lichtjes omhoog lopen en dan op de T linksaf en door de slagboom. Op het pad (**Ezelsweg 12**) linksaf. Neem de tijd en spot een ree met op de achtergrond het “Savelsbos” of wandel meteen verder.

Bij de enorme rode beuk rechtsaf en na 50m. het 1<sup>e</sup> pad links (**Ezelspadweg 13**) op. Aan uw rechterhand loopt u langs een grote laagstam appelgaard. Laagstam teelt verdringt langzamerhand de hoogstam bomen. Meteen na deze laagstamgaard rechtsaf het smalle paadje in richting de **uitkijktoren (14)** bovenop de Mescherberg. Steek het asfalt over en geniet op de toren van het weidse uitzicht rondom, in alle windstreken. Klim weer naar beneden en ga linksaf, bergaf, over het pad naast/achter de heg, dus niet over het asfalt verder lopen. Aan het einde de trap af lopen en meteen links het auto brede pad weer in slaan. Op de T-splitsing bij het typisch Limburgse veldkruis rechtdoor. Aan uw linkerhand passeert u een oude grenspaal, u loopt nu over de **oude Romeinse Heirweg (15)** in België.

Bij het **Trichterbeeldje (16)**, een kapelletje dat als in 1213 vermeld werd ligt op de oude Heerbaan van Trier naar Maastricht. Op deze 4-sprong, het brede pad naar beneden lopen. Onderaan bij de grote boom midden op de kruising, rechtsaf over het betonpad (richting FKP 100). Aan uw linkerhand ziet u de Voer meanderen door de weilanden, tussen de vele knotwilgen. U volgt het pad langs de “Hoeve Op Den Dries”, ditmaal aan uw rechterhand en gaat op de kruising rechts (Klokkestraat). Op de volgende kruising linksaf (Langstraat).

Over een paar honderd meter bent u weer bij **de Laethof**. Tot zo!

#### Wist u dat:

Mesch 11 rijksmonumenten heeft?

Er slechts 360 mensen in Mesch wonen?

Mesch het oudste kerkdorp van NL is?

Mesch het eerste bevrijde dorp van NL is (12-9-44) is?

Dat er jaarlijks in het 2<sup>e</sup> weekeinde van september “de Limburgs Land Markt” georganiseerd wordt?

